



Atakpamé, Togo, West Afrika

Theologisch onderwijs en verdieping nodig in Togo

Een project voorstel van L'Église de la Grâce en Christ du Togo

Alexandre en Wijneke Kanri

Alexandre Kanri groeide op in Atakpamé en kwam tot geloof toen hij begin twintig was. Ongeveer tien jaar later maakte Alexandre deel uit van de groep jonge mannen die de basis legden voor wat later "l'Eglise de la Grâce en Christ du Togo" zou worden.

Wijneke groeide op in Nederland. Ze verhuisde naar Engeland toen ze 23 jaar oud was. Daar kwam ze tot zekerheid van geloof. Tijdens haar jaren in Engeland ontwikkelde ze een liefde voor zendingswerk in Franstalig West-Afrika. Ze ontmoette Alexandre voor het eerst in 2006, in Benin, waar ze werkte als anesthesieverpleegkundige in een zendingsziekenhuis. In januari 2010 ontmoetten ze elkaar opnieuw in Benin op een christelijke conferentie, ... dit keer resulterend in een blijvende relatie..!

Getrouwd: Op 1 oktober 2011 trouwden ze in Lomé, de hoofdstad van Togo. De eerste vijf jaar van hun huwelijk woonden ze in Atakpamé, waar Alexandre bleef voorgaan in de lokale EGCT-gemeente. In die tijd werden Neline (2013) en Niek (2014) geboren. Naast zijn bediening binnen de kerk werkte Alexandre ook in de openbare bibliotheek van Atakpamé. Als bibliothecaris heeft Alexandre een liefde voor lezen ontwikkeld en is hij overtuigd van het belang van goede boeken, zowel in het algemeen, maar zeker ook voor Christenen!

Theologie studie: In 2016 deed zich voor Alexandre de gelegenheid voor om theologie te studeren aan "l'Institut Biblique de Bruxelles." Het gezin verhuisde terug naar Europa waar Wijneke het gezin kon onderhouden door te werken als anesthesie verpleegkundige.



**Alexandre, Wijneke
Neline en Niek Kanri**



**Alexandre pakt boeken
uit voor zijn studeerkamer**

Geroepen: Na het afronden van zijn studie sloten Alexandre en Wijneke zich aan bij de Britse zendingsorganisatie UFM en konden ze in december 2020 als zendingswerkers terugkeren naar Togo. Dankzij de steun van kerken en vrienden kan Alexandre nu fulltime de EGCT dienen. Alexandre voelt zich vooral geroepen om het Bijbelinstituut van de EGCT verder te ontwikkelen en manieren te vinden om goede christelijke boeken en literatuur in christelijke handen over te dragen.

Theologische ondervoeding in Togo



de kinderboeken sectie

Boeken zijn schaars en duur

De toegang tot goede boeken is erg beperkt, omdat de meeste momenteel van overzee worden verscheept. Hierdoor zijn christelijke boeken voor de meeste Togolezen onbetaalbaar. De douane- procedures zijn ingewikkeld en de geïmporteerde boeken kunnen tijdens de opslag verslechteren.



Laaggeletterdheid hindert geestelijke groei

De schaarste aan boeken in Togo heeft geleid tot een hoge graad van laaggeletterdheid. Goed kunnen lezen is essentieel voor het Bijbel lezen van iedere gelovige, maar ook voor het lezen van theologische boeken door Bijbelschool studenten en voorgangers. Dit hindert vaak geestelijke groei.



Voorgangers hebben goede theologie nodig

Veel Togolese kerken zijn theologisch zwak en voorgangers zijn vaak niet in staat om dwalingen, een on-Bijbelse focus op de gaven van de Geest en het welvaarts- 'evangelie' te weerleggen. Goed Bijbels onderwijs en boeken zijn nodig om deze leerstellige dwalingen te bestrijden.



Togo is een Franstalig West-Afrikaans land.

Naast Frans, worden er 38 lokale talen gesproken in Togo. Er is weinig overzeese steun voor de snel groeiende Togolese kerk omdat de protestantse kerk in de meer welvarende Franstalige landen erg klein is.

Wat is er nodig?

- 1** Een lokale print-on-demand drukkerij die betaalbaar christelijk leesmateriaal beschikbaar maakt, relevant voor de Togolese context.
- 2** Goed toegeruste Togolese voorgangers die in staat zijn het Evangelie helder te verkondigen, de Bijbel nauwkeurig te onderwijzen en de kerk goed te kunnen leiden.
- 3** Een leescultuur in de Togolese kerk door een brede keuze aan goede theologische boeken

38% van de Togolezen is animistisch, 25% rooms-katholiek, 16% moslim, 20% christen uit diverse denominaties en 1% is "overig".



Werk van Gods genade in Togo

Het begin: In 1990 begon een groep jonge mannen in en rond Atakpamé, Togo, goede theologische boeken te lezen en door Gods genade herkenden ze de dwalingen die in hun kerken werden onderwezen. Ze verenigden zich om een kerk te beginnen die duidelijk de leer van vrije genade zou prediken en "L'Eglise de la Grâce en Christ du Togo" (Kerk van Genade in Christus van Togo, EGCT) was geboren.



Atakpamé, gelegen langs de enige snelweg in Togo

God heeft hun inspanningen gezegend en in de afgelopen 35 jaar is er een kleine denominatie van 10 gemeenten ontstaan. De prediking van het Woord van God en redding uit vrije genade door geloof in de Heere Jezus Christus alléén staat centraal. De EGCT-kerken hebben de door Spurgeon aanbevolen geloofsbelijdenis uit 1689 aangenomen en gebruiken dit heldere kader uit het verleden om dwalingen te voorkomen en duidelijke evangelie prediking in de toekomst te waarborgen.



EGCT landelijke ouderlingen vergadering

Jaren van groei: Hoewel de meeste ouderlingen nooit een officiële theologische opleiding hebben gehad, zijn ze allemaal blijven studeren, lezen en groeien. Gedurende 35 jaar hebben ze trouw het Evangelie gepredikt, Bijbelstudies (woensdagavond) en gebedsbijeenkomsten (vrijdagavond) geleid, pastorale zorg gegeven, begrafenissen verzorgd, huwelijken voltrokken en zieken bezocht. Nu de eerste generatie EGCT ouderlingen is vergrijsd, is het nodig om de volgende generatie voorgangers op te leiden.



Samen een boek lezen, bespreken en toepassen op zondagmiddag



Ouderlingen in 2010



1990-2010
De ouderlingen blijven studeren



2011
EGCT officieel geregistreerd in Togo



Diploma uitreiking 2016

1990
EGCT geplant door een groep jonge mannen

2013
Instituut Tyrannus gestart

In 2013 werd een Bijbelcursus ontwikkeld en begonnen er avondlessen in een van de EGCT-gebouwen. In 2016 studeerden de eerste studenten af. In hetzelfde jaar had een van de ouderlingen, Alexandre Kanri, het voorrecht om theologie te kunnen gaan studeren in Brussel.

De Visie: Na het afronden van zijn studie keerde Alexandre in 2020 met zijn gezin terug naar Togo, waar hij dankzij een netwerk van donateurs, nu fulltime de kerk mag dienen. Alexandre's studie in Brussel maakte hem bewust van de noodzaak van een gedegen theologische opleiding voor voorgangers zodat kerken een steviger fundament zullen hebben voor toekomstige generaties. Het is de wens van hem en de overige ouderlingen om de huidige avondopleiding verder uit te breiden tot een erkend Bijbel Instituut waar degelijk Bijbels onderwijs zal worden onderwezen.



Diplomering Institut Biblique de Bruxelles, 2019

“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe, aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen” (2 Timotheüs 2:2).



De bouwtekeningen worden besproken met de architect

In Gods voorzienigheid kon de EGCT in september 2022 een stuk grond kopen. Na discussies en gebed werd besloten dat er, naast de bouw van de klaslokalen, twee aanvullende bedieningen zullen worden gerealiseerd. Zowel de conferentiezaal als de drukkerij zullen belangrijke bronnen van inkomsten zijn voor het goed functioneren van het Bijbelinstituut in de toekomst. Daarnaast zullen, de conferenties en de boeken veel Togolese christenen in contact brengen met de gedegen theologie die kenmerkend zal zijn voor het Tyrannus Instituut. We bidden dat ook dit zal leiden tot de groei van het Bijbelinstituut.



2016-2019
Alexandre Kanri studeert theologie in Brussel

DEC. 2020
De familie Kanri keert terug als UFM zendingen

SEP. 2022
De grond voor Institut Biblique Tyrannus werd gekocht

JUN. 2023
Put geslagen voor permanente water voorziening

3 bedieningen onder één dak



Het huidige Bijbel Instituut gebouw is klein en ongeschikt!

Het Bijbelinstituut van de EGCT, 'l'Institut Biblique Tyrannus': zodra fase 1 klaar is, verhuist het Bijbel instituut naar de nieuwe locatie waar het kan beginnen met de bouw van een theologische bibliotheek. De avondlessen zullen doorgaan terwijl het instituut geleidelijk voltijdse les modules ontwikkelt die voldoen aan de CITAF-normen [1], zodat het geaccrediteerde opleidingen kan aanbieden.

Bid mee: dat de Heere zal voorzien in alles wat nodig is om het Bijbelinstituut te ontwikkelen tot een door de overheid erkende opleiding en dat Hij werkers zal roepen die aan het instituut komen studeren.

De 'On-Demand' drukkerij 'Tyrannus Presse': het lokaal drukken van betaalbare, relevante christelijke boeken zal een grote zegen zijn in de Togolese context waar middelen zo schaars zijn. Tyrannus Presse zal het succesvolle model volgen van een vergelijkbare drukkerij in Niger en zodoende banen scheppen en inkomsten genereren voor het Instituut.

Bid mee: voor Gods leiding en voorziening tijdens onze fondsenwerving voor de drukpers en het hele Tyrannus gebouw (Psalm 127:1).



Deze drukkerij in Niger zal ons helpen bij het opleiden van het Tyrannus personeel.

Een conferentie ruimte 'Salle Tyrannus': fase 1 zal een conferentiezaal zijn. De EGCT zal deze ruimte kunnen gebruiken voor haar eigen jaarlijkse gezinsconferentie. Daarnaast zal de zaal ook verhuurd worden aan andere kerken. Door het zelf organiseren van conferenties kan de EGCT de bekendheid van de Tyrannus boeken en het Tyrannus Instituut vergroten.

Bid mee: dat net als de school van Tyrannus in Efeze (Handelingen 19:9,10), Institut Biblique Tyrannus rijkelijk door God gebruikt zal worden om veel Togolezen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.



De jaarlijkse EGCT gezinsconferentie 2023

[1] Council of Theological Institutions of French-speaking Africa



(conferentiezaal)

2024

Bouw fase 1
gestart

MEI 2024

Raad van bestuur
gekozen

2025

Fase 1
voltooid

2025-2027

Tyrannus Presse
personeel wordt opgeleid

Institut Biblique Tyrannus



Een multifunctioneel christelijk gebouw in Atakpamé dat onderdak biedt aan een Schrift getrouw Bijbelinstituut, een 'On-Demand' drukkerij, een conferentiezaal en studenten accommodatie.

Het is ons gebed dat het Tyrannus Instituut de EGCT in staat zal stellen, door het drukken van goede christelijke boeken en het organiseren van conferenties, veel Togolezen te bereiken met het Evangelie van vrije genade; dat het Tyrannus Instituut een middel in Gods Hand mag zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot verheerlijking van Zijn grote Naam.



de drukkerij

klaslokalen / kamers

2027

Fase 2
Voltooid

2028

Installatie van
de printer

2029

Start bouw
Fase 3

2032

Instituut Tyrannus
CITAF-erkend

Steun ons



We zijn dankbaar: voor de giften die de aankoop van het stuk land op een goede locatie mogelijk maakten.

We zijn dankbaar: voor de vele manieren waarop we al hulp kregen voor het project: de bouwtekeningen van een EGCT gemeentelid die gediplomeerd architect is, hulp bij het schrijven van dit projectplan en een grote gift waarmee we kunnen beginnen met de bouw van fase 1.

We zijn dankbaar: voor de Canadese uitgever die toestemming geeft om meer dan 500 Franse titels te drukken en voor het netwerk van soortgelijke drukpersen in Franstalig Afrika die Afrikaanse titels en andere drukrechten zullen delen.

Wat er nodig is:

- Bouw fase 1 (conferentie zaal): € 116.000 (100% bereikt)
- Meubilair en inrichting conferentiezaal: € 20.000 (100% bereikt)
- Bouw fase 2 (drukkerij): € 82.000 (nog € 10,000 nodig)
- Aanschaf van de 'On-Demand' drukpers inclusief de eerste benodigdheden: € 50.000 (nog € 40.000 nodig)
- Verzending en installatie van de drukpers: € 25.000
- Theologische bibliotheek: € 25.000
- Bouw fase 3 (klaslokalen & accommodatie):
fondsenwerving start na voltooiing van fase 2



Voor meer informatie & om de voortgang van de bouw te volgen ga naar: www.zendingintogo.nl

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES:

